



**Zaterdag 26 & zondag 27 september 2020**

**2-daags wandelweekend**

# Maasvallei

Net ten zuiden van de stad Maastricht vormt de Maas de grens tussen België en Nederland. Ten oosten van deze lijn bevindt zich het prachtige glooiende landschap van Nederlands Limburg en ten westen ligt een onbekend stukje België toebehorend aan de provincie Luik. Deze mooie regio behoorde tot 1963 aan Vlaanderen toe maar bij de definitieve toekenning van de taalgrens werd het overgeheveld naar Wallonië. In deze zeer afwisselende streek vinden we talrijke natuurgebieden die zich ontwikkelden in en nabij oude mergelgroeven. Het is zonder meer een schitterende wandelregio die we uitgebreid zullen ontdekken.

Net zoals de voorbije drie jaar huren wij ook nu drie minibussen (Opel Vivaro) voor deze 2-daagse wandelvakantie. Ons verblijfshotel staat deze keer in Nederlands Limburg, namelijk in Berg en Terblijt.



We verblijven in **Berghotel Vue** ([berghotelvue.nl](http://berghotelvue.nl)) alwaar we genieten van volpension (ontbijt + 3-gangenmenu 's avonds en lunchpakket op zondagmiddag). In dit \*\*\*-hotel beschikken alle kamers over een flatscreen tv, kluis, haardroger en privé-sanitair.

## **Zaterdag 26 september 2020**

### **Voormiddag : Fort Eben-Emael – Heure-le-Romain (13km)**

We vertrekken stipt om 6u en rijden met één tussenstop naar Eben-Emael, gekend om z'n militair fort dat uit 17 aan elkaar gekoppelde ondergrondse bunkers bestaat. Het werd beschouwd als niet-inneembaar maar de Duitsers bewezen het tegendeel want tijdens de belegering van dit bouwwerk viel het al na 31 uur in Duitse handen.

De bezoekersparking van dit in mergel uitgehakte militaire fort is voor ons het ideale vertrekpunt van een eerste fantastische wandeling door een streek die weinig mensen eigenlijk kennen.



# DE REUS ONDER DE FORTEN



Nadat we het fort hebben doorkruist, komen we bijna meteen in het natuurreserveaat “Montagne Saint-Pierre”, een prachtig biotoop op de westhelling van de Maas waar we een mooi mozaïek van schrale kalkgraslanden en bossen terugvinden. We passeren talrijke mergelgrotten op ons prachtig zuidelijke traject.

Bijna onopgemerkt stappen we van het ene in het andere natuurreserveaat want we wandelen het “Réserve domaniale de Lanaye” binnen. In de jaren '80 van de vorige

eeuw werd er in dit gebied slib uit het Albertkanaal gestort. Enkele jaren later gebeurde er iets opmerkelijk want plots doken er duizenden orchideeën op. De graslanden worden hier begraaasd door de zachttaardige Gallowayrunderen.

We stappen verder in de richting van Wonck maar eerst doorkruisen we een derde natuurgebied “Reserve coteau du Tunnel”, een klein reserveaat van 3ha gelegen aan de tunnelingang van de spoorweg Tongeren-Aken. Het werd in 1976 door de NMBS in beheer gegeven aan ‘Natagora’, het Waalse ‘Natuurpunt’. Het bestaat uit één zuidwaarts gerichte steile helling.

Vanaf hier volgen we de gekende GR5 die ons door een vierde natuurgebied stuurt vooraleer we in Heure-le-Romain onze middagstop terugvinden. “Hauts de Froidmont” is een schatkist van natuur ingebet tussen groeven en landbouwgronden. Op de steile hellingen vinden we een verlaten groeve met indrukwekkende kalk kliffen en een zeer gevarieerde bebossing.

Na 4 natuurgebieden te hebben doorkruist, zullen we na ongeveer 13km best honger en dorst hebben. Deze 2 kunnen we stillen in café “Le Vivier” in Heure-le-Romain, een dorpje dat vroeger gekend was voor z'n strovlechterijen en heden ten dage toebehorend aan het Luikse Oupeye.

## **Namiddag : Heure-le-Romain - Fort Eben-Emael (13km)**

Langs de vroegere silexgroeve verlaten we het dorp en stappen door het mooi golvende landschap in noordelijke richting. We doorkruisen enkele oude laagstamboomgaarden om plots op een plateau te belanden. We kunnen hier ver vooruit turen en zien in de verte het reserve naturelle “Bois Bechet”

dat we doorkruisen vooraleer we de vallei van de Geer inwandelen. Via leuke wandelpadjes langs de Geer stappen we verder tot voorbij Wonck. Als we het valleitje uitklimmen doemt er in de verte



een vreemde toren op met 4 gigantische gevleugelde dieren. De toren van Eben-Ezer is een opvallende constructie in silex die tussen 1951 en 1964 gebouwd werd door de autodidactische kunstenaar Robert Garcet.

Na dit leuk intermezzo stappen we verder richting Eben alwaar we ons zesde natuurreserveaat van

de dag zullen doorkruisen: 'Heyoule', de oudste beschermde lap grond van de streek en een must om door te wandelen. Nadat we dit prachtige gebied verlaten, brengt de GR5 ons in geen tijd tot aan onze minibusjes.



Na deze fascinerende wandeltocht kunnen we op de prachtige terras van de Lovinexmolen onze dorst lessen en wat nakaarten over de voorbije trot van 26km.

## **Zondag 27 september 2019 : Rondom en door het mooiste bos van Nederland : het Savelsbos. (23km)**

### **Voormiddag: 11km**

Na een lekker ontbijt vertrekken we naar het nabijgelegen Cadier waar onze zondagswandeling van start gaat. Algauw verlaten we de dorpskern om via een wondermooie single-track de rand van het Savelsbos te volgen. Zonder enige schroom durven we te vertellen dat dit het mooiste bos van Nederland is. Het smalle hellingbos loopt over een lengte van 6km op de oostelijke Maashelling en vormt een droom voor wandelaars. Er bevinden zich hier veel trappenpaden en het doet ons wat denken aan het Hellegat in het West-Vlaamse Heuvelland. Wandelplezier verzekerd!!!



Voor deze voormiddag kiezen we voor de minst lastige paadjes maar dit maakt het er niet minder mooi op. Het schitterende panoramapad volgt de

bosrand en loopt bijna letterlijk rond het Savelsbos. Op het einde doorkruisen we deze groene long om na 11km onze middagstop te bereiken op camping Bosrand waar het alleraardigste terras ons opwacht.

### **Namiddag: 12km**

In tegenstelling tot de voormiddagwandeling, die vooral langs de bosrand liep, stappen we nu bijna onmiddellijk het Savelsbos in. We komen tal van prachtige holle wegen tegen, evenals de restanten van vuursteenmijnen uit het Paleolithicum. Het Pelgrimspad neemt ons op sleeptouw door dit schitterende gebied, we komen tal van relikwieën tegen die ons zullen herinneren aan de eeuwenlange ontginning van silex of vuursteen.



Op de flank van de Trichterberg verlaten we het Savelsbos en wandelen richting Eckelrade. Het licht heuvelende 'Heilige Geestpad' voert ons langs weilanden opnieuw in de richting van Cadier en Keer. Vooraleer we het dorpje binnentrekken, passeren we nog een laatste silexgroeve genaamd "de Wolfskop".

Zo breien we na 23km een einde aan een supermooie wandeling. Natuurlijk genieten we nog even na op een

terrasje vooraleer we huiswaarts keren.

**Aantal beschikbare plaatsen : 27** (12 dubbele + 3 éénpersoonkamers)

### **Vertrek**

Om 6u op parking Packo langs de Torhoutsesteenweg in Zedelgem. Hier kan iedereen veilig zijn auto parkeren op de privé-parking van de firma.

### **Prijs**

- 107€ per persoon in een tweepersoonskamer
- 140€ per persoon in een éénpersoonskamer

## **Inbegrepen**

Vervoer per minibus, overnachting in berghotel Vue\*\*\*; 3-gangen avondmaal, uitgebreid ontbijtbuffet, picknick voor de zondagmiddag, deelname in de dieselkosten.

## **Verzekering**

Iedereen kan weer een optionele reis-en annuleringsverzekering bijboeken. Deze is niet verplicht!  
Prijs : 17,46 per persoon. Te vereffenen bij storting van het voorschot.

**Inschrijven :** bij Wim Verhelst via mail : [info@4op1rij.be](mailto:info@4op1rij.be). Opgelet! Na reservatie moet je steeds een bevestigingsmail terugkrijgen. **Bij inschrijving graag onmiddellijke storting van het voorschot (25€ per persoon) + eventueel bedrag verzekering** op rekening BE23 6528 0924 2891 van Busreizen 4op1rij, Achiel Rommelplein 5, 8210 Zedelgem.