



# Waals-Brabant

## Ittre-Ronquieres- Ittre (24,8km)



**Startadres : Grand Place, 1460 Ittre** (Coördinaten : N50° 64.994 E004° 26.358)

Het is net rommelmarkt in Ittre en het is wat zoeken om onze wagen te parkeren. In een smal steegje, net achter het marktplein, raak ik die kwijt. We binden de wandelschoenen aan en meteen brengt een klimmend paadje ons buiten het centrum van Ittre. We moeten even naar adem happen maar we worden beloond met een prachtig panorama over dit minder gekend wandelgebied. Een leuke afdaling later dwarsen we het kanaal Brussel-Charleroi vooraleer we een zeer mooi natuurgebied betreden : la Tourette. Dit bestaat uit een geamputeerde kanaalarm waar de meerpalen er nog als stille getuigen staan.



We zijn nu op weg naar Virginal-Samme, een nog authentiek dorpje met intieme kerkwegeltjes en draaihekjes. Het landschap is hier wonderschoon en serieus glooiend.

We trekken verder naar het uitgestrekte Bois de la Houssière. De leuke boswegels kronkelen mooi door dit grandioze bos.

Even verder bereiken we het Bois des Roccs! We twijfelen even of we hier door mogen want er staat een bordje 'privé'.

We nemen de juiste keuze en stappen er gewoon door! Gelukkig maar ,want we ontdekken er een onverwachte natuur. Terwijl we een charmant beekje volgen, onthult er zich gaandeweg een charmant landschap: we wanen ons plots in de Ardennen.



Opeens wordt de stilte verstoord door het brommend geluid van 3 quads die ons voorbijsteken. Even verder wacht er ons een fikse klim, we zien dat de quads zware problemen hebben om deze helling te overwinnen.

Bij het verlaten van deze schitterende bosdoorsteek belanden we in het gehucht Fauquez, gekend om de vroegere glasfabriek van Arthur Brancart. Hij was de uitvinder van Marbriet, een opaal glas dat sinds 1919 een spectaculaire uitstraling kende via de art deco. Er werkten 3000 mensen in z'n bedrijf maar het enige dat nog herinnert aan de gouden dagen is de magnifieke glazen kapel, volledig opgebouwd in Marbriet.

Als we de deur openen om een bezoekje te brengen aan de kapel springt er meteen een joviale Waal uit het deurgat: "Bonjour, entrer..." horen we meteen en krijgen direct het hele

verhaal te horen over het ontstaan van Marbriet! Het is werkelijk heel mooi om het interieur te bekijken. Er is zelfs een piepkleine tentoonstelling van artefacten in Marbriet en..... je kan hier logeren want het is nu een gîte die je kan afhuren.



We waren van plan om hier, in café de la Montagne ,onze picknick op te eten maar die blijkt gesloten. Niet getreurd want het is droog weer en een muurtje zorgt ervoor dat we kunnen zitten.

Een half uurtje later volgen we een mooi paadje langs het riviertje "Sennette" richting Ronquieres.

Hier wacht er ons een

volgend hoogtepunt, namelijk het gekende hellend vlak van Ronquieres, een imposante scheepslift bestaande uit 2 scheepsbakken die het hoogteverschil van 68 meter moesten overbruggen.



Nadat we op het terras van een pizzeria onze dorst hebben gelest ,stappen we langs het oude kanaal “Brussel - Charleroi” verder. Hier liggen tientallen woonboten die voor een mooi zicht zorgen.

Na een bocht in het kanaal verlaten we deze waterloop. Het weggetje klimt langzaam en lang en brengt ons in een open

landschap. Op gezellige veldwegen maken we een lus en dalen opnieuw af naar het ‘nieuwe’ kanaal Brussel-Charleroi dat we blijven volgen tot aan de volgende brug.

Nu kiezen we voor de kortste weg naar Ittre, een afwisseling van veldwegels en smalle verharde baantjes. Die sturen ons opnieuw naar het geografisch middelpunt van België want dat bevindt zich inderdaad hier in Ittre. De rommelmarkt is bijna afgelopen en we vinden een plaatsje in ‘brasserie des Artistes ‘alwaar we met een streekbiertje deze prachtige wandeldag afsluiten.

**Trein naar Braine l’alleud en vervolgens de bus (20 min) naar Ittre (richting Braine-le-comte)**