



# Vlaams-Brabant

## Lembeek-Iltre-

### Lembeek (25,3km)



Startadres : **Bondgenotenlaan, 1502 Lembeek** (Coördinaten : N50°73.377 E004° 22.479)

Deze schitterende wandeling kronkelt door het grensgebied van Vlaams- en Waals-Brabant. Je laat de auto achter op de parking aan het poortgebouw van het voormalige kasteel van Lembeek. De meeste Lembekenaren herinneren zich nog het kasteel dat in 1972 door de groep Colruyt werd afgebroken om magazijnen te bouwen. Je daalt links naast het poortgebouwtje af en volgt het smalle asfaltje tot aan de Zenne en het kanaal Brussel-Charleroi. Vanaf hier begint een aaneenschakeling van ontelbare wegeltjes die door een prachtig golvend landschap lopen.



We stappen eventjes langs het kanaal om via een mooie graswegel richting natuurgebied Berendries te wandelen. In de vallei van de Maasdalbeek vinden we hooilanden, kleine bosjes en akkers waar het heerlijk wandelen is.

Even verder doorkruisen we een stukje van het Lembeekbos en komen zo aan de taalgrens. Hier begint het landschap wat steviger te glooien. Net naast de “escargotskwekerij Saint-Veron” dalen we een mooie graswegel in die ons naar het reservaat “Bryere Matthias” brengt.



Via sublieme holle wegels vervolgen we onze weg in de richting van Braine-Le-Chateau. Onderweg pikken we de rood-gele streepjes op van de GRP127 "Tour du Brabant-Wallon". Onze wegel loopt dwars door de plaatselijke sportvelden. We worden er plots onvriendelijk op gewezen dat deze zone door de COVID-reglementering verboden is.

Na Kasteelbrakel trekken we verder in zuidelijke richting en komen via een leuke wirwar van smalle paadjes in het "reserve naturelle l'Ermitage". Een fantastische wegel daalt de voormalige groeve in totdat we ons plots op het laagste punt van dit natuurpark bevinden. Wat is dit heerlijk wandelen!

Een onophoudelijke aaneenschakeling van onverharde paadjes voert ons nu in de richting van Ittre dat we via een lange weidedoorsteek bereiken. Er staan nu 13,8 onovertroffen kilometers op onze wandelteller.

Na een deugdlopende Barbar in Estaminet "à la Couronne" volgen we nu de GR12. Het afwisselende



sentier Piotte loopt door weiden en langs bosranden totdat we het "Bois d'Apecheau" in het vizier krijgen. Via een brede dreef volgen we nog eventjes de wit-rode streepjes van de GR. Een hoog gelegen verbindingsweg trakteert ons op mooie uitzichten en loopt recht naar de volgende pluk bos : het "Bois du Bailly" dat onmerkbaar overgaat in het Vlaamse Lembeekbos. Via een lange rechte dreef belanden we in het Malakoffdomein, het vroegere privé-domein van jeneverbaron Claes. In dit gebied bevindt zich een afgesneden arm van de Zenne en het folieke van Lembeek : de Malakofftoren. We steken opnieuw het kanaal

over en breien zo een eind aan deze fantastische wandeling van iets meer dan 25km.



**TIP: In Lembeek is er een treinstation!!!!**