

Treinstapper 1 (16 juli):

Een prachtlus door het “Land van Rhode”

De voorbije zomer leek het coronageweld wat geluwd, tijd dus om een eerste clubuitstap te organiseren. Met de ‘treinstapper’ kozen we voor een nieuw concept want het leek ons nog net iets te vroeg om met 50 personen samen op een bus te zitten. We spraken af aan het station van Gontrode zodat iedereen de keuze had tussen trein of auto om de startlocatie te bereiken. 20 leden tekenden present op deze mooie vrijdag en genoten intens van een schitterende wandeling van 25km.

Meteen na de start stapten we door het Aelmoeseneiebos dat eigendom is van de Gentse universiteit. Dit oude bos herbergt heel wat biodiversiteit en wordt beheerd voor de houtproductie. Deze groene long is eveneens een openluchtlaboratorium want wetenschappers van UGent doen er onderzoek naar bomen en planten. Leuke bosdreven maken plaats voor smalle, kronkelende graswegeltjes tussen hoge grassen wat het wandelen bijzonder leuk maakt. We verlaten het bos en komen aan de proefvelden van de unief waar er zelfs een heuse wijngaard zorgt voor prima Oost-Vlaamse schuimwijn.

In de verte springt een kerktoeren in het oog, het is het bevallige Sint-Aldegondiskerkje van Lemberge. Dit dorpje ligt op een heuvelrug, waarop in WO1 een vliegveld werd aangelegd door de Duitse bezetter. De landingsbaan werd vooral gebruikt door de imposante zeppelins die van hieruit Groot-Brittannië bombardeerden.

Een overaanbod aan mooie wegeltjes stuurt ons nu naar het Gentbos waar we kasteel van Bottelare terugvinden. We stappen een mooi traject door het bos, een brugje over een artificieel meer herinnert er ons aan dat we op stap zijn in een kasteeldomein. Dat dit bos Europees beschermd is merken we hier en daar aan die typische bordjes aan enkele imposante bomen.

Na 10km bereiken we Bottelare alwaar we in de tuin van ‘t Ketske verwacht worden voor onze middagpauze. Deze bijzonder gezellige bruine kroeg brouwt z’n eigen bier : ‘t Ketske, een smaakvolle gehopte tripel van 8%. De vriendelijke patron glimlacht opgetogen als velen van ons nog zo’n glas gerstenat bestellen. Wat gaat deze vlotjes binnen!!!

Bottelare is een prachtig, sfeervol dorpje. Het dorpsplein met z’n grote linde en schilderachtige oude huisjes is een pareltje. We vinden er nog enkele oude herenhuizen terug zoals het voormalige oud-gemeentehuis, het karmelietenklooster dat dateert van 1763 en het neoclassicistische kasteel. Via een snoer van de allermooiste wegeltje trekken we nu richting Moortsele waar we langs de molenbeek een mooi natuurgebied verkennen. Net voorbij de spoorweg krijgen we een korte beklimming op onze boterham wat ons in een mooi landschap brengt. De aanwezigheid van tientallen bunkers valt enorm op; deze maken deel van de bunkergordel “Bruggenhoofd Gent”. Sommigen van deze betonnen constructies zijn gecamoufleerd als boerderij of als schuur; en dit om de vijand te misleiden.

We stappen naar Gijzenzele met de bedoeling om hier in één van de twee cafeetjes nog eens te verpozen. Jammer genoeg zijn beide herbergen verleden tijd maar als we in de verte het muziekje

horen van een “crèmekarre” kan de dag niet meer stuk. Het ijsje smaakt en geeft energie voor het laatste deel van de wandeling. Buurtweg 16 neemt ons op sleeptouw richting een het bos. Dit is de meest oostelijke kant van het Aelmoeseneiebos waar we de wandeling gestart zijn, dit betekend dat we een einde breien aan deze mooie wandeling door het “Land van Rhode”.

Geen cafeetje aan het station van Gontrode maar gelukkig is het chirolokaal open waar de jonge gasten graag enkele pintjes verkopen aan 1€. Wij onze dorst gelest en de chiro ook content. Dit was een heel mooie en geslaagde tocht waar we graag een vervolg aan breien. Op vrijdag 15 oktober staat onze tweede treinstapper geprogrammeerd. Dan graag afspraak aan het station van Moortsele.