

2 formidabele dagen stappen in de Brabantse Ardennen

Het is traditie dat we tijdens het laatste weekend van september 2 dagen gaan stappen ergens in ons schoon België. Ook deze keer was het niet anders want 24 sportievelingen stonden vol enthousiasme klaar om de Brabantse Ardennen te verkennen; een streek net ten oosten van Waver en Louvain-la-Neuve. Na een vlotte rit trokken we de handrem aan in het piepkleine dorpje Vieusart alwaar we van start gingen voor een tochtje van 26km over de glooiende heuvels van deze prachtige wandelregio.



Via le "bois de Vieusart" kwamen we in een langgerekte weide terecht waar de smalle doorgangen voor sommigen al een uitdaging waren. Het was schitterend stappen langs het sentier Fraiche-Voie dat eigenlijk dwars door de weide liep. We volgden de geel-rode strepen van de GRP127 die ons naar Dion-le-Mont bracht.

Vervolgens doen we zustergemeente Dion-le-Val aan en komen na een

bosdoorsteek in een prachtige vallei terecht, we zakken nu af naar het riviertje "le train" dat een zijriviertje is van de Dijle. We volgen dit waterloopje tot in Grez-Doiceau waar onze groep zich op 2 terrassen neerflokt voor het middagmaal.

Na een rustpauze van een klein uurtje stappen we onder een deugddoend zonnetje verder door een heerlijk landschap. Het 'Bois de Glabais' biedt ons wat schaduw vooraleer we opnieuw in het pittoreske valleitje van "le train" terechtkomen. Na het gehucht Bonlez is het klimmen geblazen maar boven wacht de beloning in de vorm van een magisch panorama.



We bevinden ons op het zwaarste deel van het parcours en dat bewijst het schitterende "Sentier de Gripelotte" want deze smalle graswegel klimt in 2 etappes nogal steil het valleitje uit. Boven blazen we even uit in de schaduw van enkele bomen vooraleer we de laatste kilometer aanvatten richting Vieusart.

Bijzonder tevreden zien we onze 3 minibusjes opdoemen na een mooie spannende wandeling.

Deze avond logeren we aan de rand van Louvain-la-Neuve in het Ibis Styles hotel. We zijn hier echter niet alleen want dit weekend is het WK Wielrennen in Leuven en ook in ons hotel logeren de delegaties van Canada, Cyprus en Israel. Buiten, in de mooie tuin, genieten we van de aperitief alwaar voorzitter Wim verrast wordt. Hij krijgt een clubpolo met z'n naam erop gedrukt. Na dit aperitiefmoment schuiven we aan voor een fantastisch warm en koud buffet. Wees maar zeker dat dit gesmaakt heeft!!!



Na een bijzonder leuke avond en een lekker ontbijtbuffet rijden we naar Nethen waar we van start gaan voor onze 2^e wandeldag. Een smalle graswegel brengt ons nu naar Pécrot. Misschien klinkt deze naam jullie bekend in de oren want in maart 2001 botsten hier 2 treinen op elkaar met 8 doden tot gevolg. Dit was de ergste treinramp ooit in België. Aan de vijver van Pécrot maken we een mooie groepsfoto en trekken verder over 'sentier de la Dyle'; een mooi plankenhouten pad dat de vochtige weiden langs de Dyle overspant. Na enkele honderden meters blijkt een stuk van het wandelpad kapot maar met wat hulp van enkele dikke takken raken we heelhuids aan de overkant. Vrolijk wandelen we verder maar 300 meter later blijkt het vlotterpad helemaal verdwenen en wacht er ons een dikke modderbrij. We wegen hier alle opties af maar er blijkt maar één oplossing en dat is dwars door de modder baggeren. Met enkele houten planken proberen we de slechtste stukken te overbruggen maar het is hopeloos; we zakken diep in de smurrie en verliezen hier heel veel tijd. Ter hoogte van een zeer slechte zone besluiten we door de aanpalende weide te wandelen; de 'stekkerdraad' wordt open getrokken en met wat solidariteit van iedereen raken we heelhuids van deze avontuurlijke wegel af. Deze passage zullen we niet snel vergeten!!!



We hebben wat tijd verloren en besluiten het parcours wat in te korten. We duiken Vlaanderen binnen en stappen dwars door het Rondebos naar Ottenburg; onze stopplaats voor deze middag.

Vandaag wordt het WK wielrennen voor profs gereden en dat zullen we geweten hebben. De helikopter die de koers volgt hangt boven onze hoofden en doet ons nieuwgierig zijn naar de stand van zaken in de wedstrijd. We blijven even in Vlaanderen wandelen en stappen door het Rodebos en langs de Dyle naar het Grootbroek toe. Dit natuurgebied wordt omschreven als het topgebied van deze regio; het bestaat uit moerassen en vijvers alwaar talrijke vogels en insecten leven.

De houten vlotterpaden zijn hier in betere toestand dan deze morgen en bieden ons enkele heerlijke kilometers aan. Hierna bereiken we de rand van St-Joris Weert en

tevens de rand van het uitgestrekte Meerdaalwoud.

Enkelen onder ons hebben wat last van blaren en pijnlijke voeten, deze laten zich op de smalle kasseistrookjes voelen. Maar... Nethen komt in het vizier en maakt een einde aan dit bijzonder leuk 2-daags wandelweekend.

We besluiten meteen huiswaarts te keren en zo de drukte na het WK Wielrennen te vermijden. Via de radio vernemen we dat Julian Alaphilippe beresterk was en verdiend de regenboogtrui mocht aantrekken. Plannen worden al gesmeed om in 2022 opnieuw deze streek aan te doen voor onze 2-daagse want de Brabantse Ardennen zijn echt wel een wonderschoon wandelgebied.