

2^e treinstapper vanuit Moortsele

Voor onze 2^{de} treinstapper trokken we alweer naar de mooie Land van Rhode; deze keer startten we aan het stationneke van Moortsele en trokken in een lus van 25km heen en terug naar het Scheldeland.



Aanpalend aan het station vinden we meteen het overstromingsgebied van Moortsele; dit beschermde valleigebied van 33ha bestaat voornamelijk uit graslanden die we dan ook doorkruisen. De onverharde paadjes kronkelen verder door het lichtglooiende Land van Rhode en verzekeren ons van heel wat wandelplezier. In de verte duikt plots de bolle kerktoren van Bottelare op maar we laten deze vandaag rechts liggen.

De Makegemse bossen zijn ons volgend doel; dit natuurgebied bestaat uit een mozaïek van verschillende bospercelen en beslaat maar liefst 200 hectare. Prachtige verhoogde houten wandelpaadjes zorgen ervoor dat we geen natte voeten krijgen en laten ons kennis maken met een weergaloze boszone.



Op het moment dat we Vurste naderen begint het lichtjes te regenen. Jammer genoeg kunnen we vandaag niet terecht in het enige cafeetje van het dorp want de patron is nog niet volledig hersteld van z'n handoperatie.

We wandelen het kasteeldomein Borgwal binnen en meteen begint het harder te regenen. Dit domein is eigendom van Ebergiste, een project voor begeleid wonen.

Een sympathieke dame heeft wat medelijden met ons en laat ons picknicken op het overdekte terras van hun cafetaria die nu nog niet open is. De regen valt met bakken uit de lucht maar wij zitten droog.

Het regent nog steeds als we ons klaarmaken voor de namiddagwandeling. De route voert ons door het uitgestrekte domein met z'n prachtig waterkasteel uit de 18^{de} eeuw. Op het

aanpalende neerhof staat er een imposante vierkante duiventoren die het bezichtigen waard is.



Ter hoogte van de neogotische St-Martinuskerk loopt onze route dwars door het aanpalende kerkhof; het duurt even voor we door hebben dat het ultrasnelle wegeltje pal langs de oude kasteelmuur loopt. Even later komen we weer in een wat open landschap dat er na de regen wat vriendelijker uitziet. Na een mooie strook bereiken we het Bakkershof, een kinderboerderij die gespecialiseerd is in het organiseren van boerederijkampen. Het terras is open en hier worden we hartelijk ontvangen om onze dorst te laven. Het doet deugd om toch eventjes wat te kunnen zitten en de spieren wat te ontspannen.

Hierna brengt een zachte klim ons naar een uitkijkpunt waar er enkele spotters hebben postgevat. Allen zijn in het bezit van indrukwekkende fototoestellen en verrekijkers. Wat er te spotten valt weten we nog altijd niet; misschien wel het prachtige glooiende landschap!?

We trekken net ten zuiden van Munte verder in de richting van Moortsele; het parcours blijft heel erg mooi. Een smal karrenspoor door een bosje doet ons wandelhartje wat sneller slaan en zet ons opnieuw af aan het overstromingsgebied van Moortsele waar we vanochtend reeds doorwandelden. We kiezen nu een ander traject; even mooi en even verrassend. Plots botsen we op de spoorweg die we 300 meter volgen tot aan het station waar we een einde breien aan deze heerlijke wandeltocht.

Met enkele stappers duiken we het Plankierke binnen, een leuke bruine kroeg pal in het centrum van het kleine Moortsele. Daar worden we getraakteerd op boterhammen met 'hoofdvlakke' of paté; wees maar gerust dat deze vlotjes verorberd werden samen met een 'Gijzelaarke', de lokale tripel uit het nabijgelegen Gijzenzele.