

Op dinsdag 13 mei stappen we voor de 21^{ste} keer onze midweekwandeling: In en rond Aartrijke!!
Traditioneel gaan we van start in de voetbalkantine van VV Aartrijke en ook dit jaar is het niet anders. Voor deze editie sloegen we 2 nieuwe parcoursverantwoordelijken aan de haak en die maakten er een bijzonder tochtje van. Iedereen kan kiezen uit 4 afstanden want zowel de 6, 12, 18 of 24km kronkelen in en rond Aartrijke en laten jullie genieten van panorama's die tot aan onze kuststrook reiken.

- 6km : Via enkele verdoken wegeltjes bereiken we de plaatselijke begraafplaats die hier werd aangelegd nadat de Duitsers in de 1^e WO verboden om de doden rond de kerk te begraven. Zo komen we op het voormalig traject terecht van tramlijn 362 die Brugge met Leke verbond : deze lijn was actief van 1910 tot 1952. We stappen verder op deze historische weg totdat een voetweg ons rechts doet afslaan. Even later kunnen we niet ontkennen dat Aartrijke gebouwd is op een 39m hoge heuvel want een rustig asfaltje doet ons enkele meters zakken. Zo maken een klein lusje rond de dorpskern om kort daarop opnieuw de leuke stapwegeltjes te bereiken waarvoor Aartrijke zo gekend is. Tientallen keren veranderen we van richting, het ene dolomietpad gaat over in het andere tegelpad en zonder dat we het weten zien we de sportvelden van VV Aartrijke opdoemen en drinken we een goede pot op de prachtige terras van de voetbalkantine.
- 12km : We hebben nog maar net de voetbalvelden de rug toegekeerd als een bijzonder leuke grintwegel ons wegvoert van de dorpskern. Dit is meteen de aanzet tot een mooi traject dat ons te wachten staat. Op een bepaald punt daalt een *****privéwegel de Aartrijkeberg af, we wandelen dwars door een 'boerhof' en belanden zo aan de weg van Aartrijke naar Zilleghem. Het bos aan de overzijde is het bos van kasteeldomein Litterveld of in de volksmond ook wel 'het kasteel van Caloen' genoemd. Vanaf hier volgen we hele rustige en aangename wegen tot aan de unieke rustpost van frambozenkweker Koen Devlieghere. In zijn serres mogen we een rustpost opzetten en tevens zal er de mogelijkheid zijn tot aankoop van producten met eigen frambozen aangemaakt.



Na de pauze duiken we alweer de landelijkheid in tussen Veldegem en Aartrijke. Via enkele landwegen bereiken we opnieuw een privédoornain dat we voor deze tocht mogen doorkruisen. We naderen Aartrijke maar voordat we de eindstreep overschrijden , mogen we nog door het Laekebos stappen dat een waardige afsluiter is voor deze zeer bekoorlijke wandeltocht.

- 18km : Deze wandeltocht loopt samen met de 12km maar vanuit de rustpost is er een lus uitgetekend van 5,7km. Deze loopt tot aan de eerste huizen van Veldegem en presenteert ons opnieuw een rustig ruraal landschap.
- 24km : Deze omloop is een samenvoeging van de 18km en 6km.

Starten voor deze tocht kan van 7u tot 15u en dit in kantine VV Aartrijke, Aartrijksestraat 65 in Aartrijke.